



Je sliep zo stil vannacht
de zon kon het niet weten
dat jij zo vreedzaam en zo zacht
de ochtend zou vergeten.

In zoveel mooie herinneringen blijf je altijd bij ons

Yvette Aldernacht

echtgenote van Philippe Lenaerts

geboren te Antwerpen op 30 september 1951
en onverwacht overleden in het UZ te Gent
op 23 maart 2024.

U wordt vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de plechtigheid
en het brengen van een laatste groet aan de asurne
op **vrijdag 29 maart 2024 om 10.30 uur**
in de aula van het rouwcentrum LOOTS, Cogelsplein 1-3 te Deurne.

Samenkomst aan het rouwcentrum om 10.15 uur.
(er is parkeergelegenheid op parking Rivierenhof of
parking Rode Kruisplein - Lakborslei)

Aansluitend op de plechtigheid volgt de asverstrooiing
op de verspreidingsweide van de begraafplaats
van Deurne - Ruggeveld.

Rouwadres:
Philippe Lenaerts
Laurentia Poststraat 9 - 2100 Deurne
digitaal condoleren: www.begrafenissenloots.be

Dankbaar om alle mooie momenten
Philippe Lenaerts,

haar echtgenoot,

Jerry en Greet Jennes - Loos,
Robin,
Jorn en Chelsey en kinderen,

*haar zoon en schoondochter,
klein- en achterkleinkinderen,*

François en Rita Pot - Aldernacht,
Mario en Cynthia, kinderen en kleinkinderen,

*haar zus en schoonbroer en hun kinderen,
klein- en achterkleinkinderen,*

Kathy Lenaerts,
Valerie en zoon,
Kim Lenaerts en Tom Somers,
Youna, Yillan,

*haar pluskinderen, pluskleinkinderen
en plusachterkleinzoon.*

*Met oprechte dank aan huisarts dr. Paternoster,
de thuisverpleging Altrio, de dokters en het verplegend
personeel van het UZ Gent en kinesiste Lesley
voor de goede en liefdevolle zorgen.*